

Overzicht van de beide Godshuisjes in Annen

[werkgroep Oud Annen: Henk Veenhof, Piet Kaan, Marianne Mulders-Zonneveld]

Evangelisatie kapel "Jubbega" (nu inbrengwinkel "Katrijn")

Aan de **Zuidlaarderweg 66** staat tweedehandswinkeltje Katrijn.

Dit is de voormalige evangelisatie kapel, vroeger met torentje getooid en nog vrij aan de rand van de noordes gelegen, nu particulier eigendom.

De eerste steen is gelegd op 4 dec 1937 door evangelist Jan van der Wal uit Jubbega. Deze man leeft nog; hij is in 2009 100 jaar geworden zijn en is een paar jaar terug hier in Annen op bezoek geweest.

De heer Teun Marissen heeft over zijn leven een verslag gemaakt (geïllustreerd) voor het feestnummer van de TOEN, juni 2009, (4^e jrg no 2)

In het boek "**de Canon van Annen**" uitgegeven door onze vereniging His Ve Annen ter gelegenheid van ons 700 jaar feest 1309-2009 (ISBN 978-90-9024706-9) staat een fraaie afbeelding van de kapel geschilderd door Jan Pieters.

Het canonboek is ook bij de penningmeester te bestellen.

We hebben in ons historisch fotoarchief ook een scan van de *bouwtekening* van de eerste kapel (zie postzegel-fotootjes). Voor gedetailleerde info kunt u het best het origineel bekijken. De bouwtekening zelf ligt in het *gemeentearchief voormalige Gem Anloo nu Aa en Hunze* te Gieten. Wie de architect was, weet ik niet.

Het Drents Archief in Assen heeft trouwens in eigen beheer een fraaie foto van de oude situatie; daar ligt eveneens ter inzage de ex van onze TOEN's en van het canonboek.

In de oude **mededelingenblaadjes** van de voormalige gemeente Anloo kwam ik in de periode 1951-1955 een aantal voorgangers/bestuursleden tegen die in de Ned Hervormde Kapel Annen actief waren, plus de opmerking :

"Om 6 uur worden de kleine meisjes verwacht en om 8 uur de grote meisjes."

(Geen woord echter over kleine of grote jongens.)

Namen

- Mej Olthof evangeliste uit Groningen
- voorzitter Borcheld
- H vd Boor voorzitter bestuur Annen
- Beukinga penningmeester met de mededeling dat van bondswege getracht zal worden Annen te combineren met een naburige post.
- voorganger Eenshuistra uit Zuidlaren
- Oonk Gasselte
- de Groot Groningen
- candidaat Tammeling
- van Houten Groningen
- Koppers Groningen
- emeritus pred Ds Siemelink oud-predikant en oprichter kapel Gasselternijveen

Na 1955 geen vermelding meer van de Ned Herv Kapel Annen, maar dan komt het gebouwtje van de Evangelisatie De Kandelaar in beeld.

(Dat gebouwtje zit op Zuidlaarderweg 69 en huisvest nu een dierenartsenpraktijk. zie info hierna.)

Mevr R Hopman-Timminga in Annen heeft nog boekjes die ze met Kerst van de zondagschool kregen.

De kadasterboeken melden dat het kerkje is gesticht door enkele predikanten. In 1939 werd gemeenschappelijk de grond aangekocht door:

Pieter Siemelink, predikant te Gasselternijveen

Rudolf Schellenberg, predikant te Emmen

Gerrit van Hoegee, predikant te Gieterveen

Hendrik v.d. Linde, evangelist te B.Oosterveen (nu waarschijnlijk Barger-Oosterveld of daar ergens in de buurt)

Johan Cornelis Oonk, evangelist te Amsterdamscheveld (ook dit ligt ergens in de buurt van Emmen)

elk voor 1/5 gedeelte.

In 1951 werd de kerk overgedragen aan de Bond van Evangelisatie, gevestigd te Utrecht.

In Schepers Erf DvhN zaterdag 22 december 2007 vraagt **Hans Ladrak** (van het keuterijenboek) informatie ivm diens speurtocht naar evangelisatiekerkjes. Hij heeft een groot deel van deze informatie destijds ook van ons gekregen. Zie ook zijn boek: Godshuisjes van Hans Ladrak en Eric le Gras, foto's Sake Elzinga, 2011





Evangelisatie kapel "De Kandelaar"

Zuidlaarderweg 69; nu dierenarts praktijk Punte & Anna Deen

Hierbij enkele gegevens over de Kandelaar.

De Gereformeerde Kerk van Zuidlaren was de eigenaar.

Bouwtekening ook bij het gemeente archief voormalige gem Anloo nu Aan en Hunze gevestigd te Gieten. Tekening datum 7 juni 1954, kadastraal perceel I 2681

Officiële ingebruikneming op 3 dec 1954.

Heel veel gegevens kunt u vinden bij

-mevr. Wolters, Noordes 15. Tel.272002. in Annen.

Zij is nl. de archivaris van de kerk.

-bij ds. B.E. Span in Zuidlaren. Die weet ongetwijfeld veel over de periode ná 1980.

Vóór 1980 bij dhr. B. Meems, Julianalaan 96 in Zuidlaren. tel. 050409 3882.

De heer Lont, Annerstreek 27 te Annen zou betrokken geweest zijn bij de verkoop.

De kapel is nooit als dorpshuis in gebruik geweest. "Ons Dorpshuis" is aan de school gekoppeld geweest (eerst in de huishoudschool, daarna in de oude gymzaal van de Lagere school (OBS de Eshoek) en nu aangebouwd aan de Sporthal (Burg Lambers hal).



Na de verbouwing



Voor zover we weten zijn er binnen onze vereniging van geen van beide kapelletjes interieurfoto's bekend.